

Dần dần bằng nhiều cách, lễ này được phổ biến sang các miền bên Tây Phương trong các thế kỷ sau đó. Từ thế kỷ XIII trở đi, việc mừng lễ này mang tầm quan trọng đáng kể, được nâng lên bậc lễ trọng và được chuẩn bị bằng tuần bát nhật và đêm vọng kèm theo việc ăn chay. Tuần bát nhật được đơn giản hoá trong cuộc cải tổ của Đức Piô X, và hoàn toàn bị bãi trong cuộc cải tổ của Đức Piô XII năm 1955. Theo lịch phụng vụ hiện hành, lễ Sinh Nhật Đức Mẹ được mừng theo lễ kính, cùng bậc như lễ Đức Mẹ Thăm Viếng.

Trong những thế kỷ gần đây, lễ Sinh Nhật Đức Mẹ được ấn định vào ngày 8 tháng 9, cả bên Tây lẫn Đông Phương. Nhưng thời xa xưa, lễ này được mừng vào những ngày khác nhau tùy địa phương. Tuy nhiên lễ Sinh Nhật Đức Mẹ dần dần được Giáo Hội ấn định mừng vào ngày 8 tháng 9.

Như đã biết, các Phúc Âm không truyền lại cho chúng ta một chi tiết nào về ngày sinh của Đức Maria. Các thánh sử chỉ chú tâm vào mầu nhiệm Chúa Kitô và sứ mệnh cứu thế của Ngài.

Nhưng vấn đề chúng ta quan tâm ở đây là ý nghĩa của sự kiện. Trong trường hợp các thánh, Giáo Hội mừng sinh nhật trên trời, ngày các ngài trở về cùng Chúa. Tuy nhiên, trong trường hợp của Đức Trinh Nữ và của thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo Hội còn mừng sinh nhật dưới đất của các ngài nữa.

Lý do chính yếu của vấn đề là vì sứ mạng của các ngài liên quan trong lịch sử cứu độ. Theo đó, ngày sinh của Đức Trinh Nữ Maria cũng như ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả có liên hệ trực tiếp đến biến cố Đấng Cứu Thế ra đời. Như thế, việc ra đời và hiện hữu của Đức Maria, tương tự và thậm chí còn hơn cả việc ra đời và hiện hữu của thánh Gioan Tẩy Giả vì mang một ý nghĩa cao vượt trên hẳn cá nhân Mẹ. Điều ấy được giải thích trong tiến trình lịch sử ra đời của Đức Maria nằm ở giao điểm của hai giao ước, chấm dứt thời kỳ đón chờ và những lời hứa, khai mở thời kỳ ân sủng và cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.

Việc Đức Maria ra đời đã được Thiên Chúa tiên định hầu chuẩn bị cho sứ mệnh làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Hiện hữu của Mẹ liên kết chặt chẽ với sự kiện hiện hữu của Chúa Kitô: Mẹ tham dự vào chương trình tiên định và ân sủng vô song. Niềm hân hoan toả lan trong toàn bộ phụng vụ của lễ này. Nếu nhiều người “sẽ vui mừng” trong ngày sinh của vị Tiên Hô của Chúa (Lc 1:14), thì ngày ra đời của Mẹ Đấng Cứu thế còn đem lại một niềm vui lớn lao đến đâu. Vì thế, lễ này được coi như tiền tấu khúc dẫn đến “niềm vui cho mọi người” trong ngày Con Thiên Chúa ra đời, được thể hiện qua các thánh thi và ca khúc sinh nhật.

Trong ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria, ngoài chủ đề “niềm vui” còn có chủ đề “ánh sáng” bởi vì trong

II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

a/ Ý chung: Tiếp tục cầu nguyện cho thế giới mau chấm dứt đại dịch Covid 19, và cho các nước sớm được hòa bình vì đấu tranh nội bộ và các thiên tai lũ lụt.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Nhà Truyền giáo luôn nhiệt tình rao giảng Tin Mừng bằng đời sống dân thân vì Tin mừng, và cho các nhà hữu trách luôn tranh đấu cho hòa bình và công lý.

b/ Cầu cho:

* Các Miền: **Bảo Nham, Gia Định, Phú Thọ, Phước Lý** và Xứ Mở rộng **Bùi Phát** trong dịp mừng bốn mạng lễ Sinh Nhật Mẹ (8/9).

* **Liên Miền Gp. Long Xuyên, Miền Chí Hòa** trong dịp mừng bốn mạng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

c/ Một kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 28 linh hồn mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Năng đọc lời nguyện yêu mến: “Giêsu Maria Giuse con *mến yêu*, xin cứu rỗi các linh hồn” để cầu cho việc truyền giáo.

Ave Jesu Maria Joseph
Đề tài tháng 9 năm 2020

Sinh Nhật Đức Maria

Anh chị em thân mến,

Mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, chúng ta thấy lòng hân hoan phấn khởi, đồng thời được mời gọi nhìn lên Mẹ như gương mẫu thánh thiện để noi theo. Đây lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Đức Maria là kiểu mẫu đời sống Kitô hữu. Tôi cầu xin Mẹ giúp anh chị em đi trên con đường của sự thánh thiện, phấn khởi và với niềm vui, theo bước chân của nhiều mẫu gương sáng ngời bước theo Chúa Kitô.

* Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 1:18-23):
“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

I. Ý CHIA SẼ

Lễ Sinh Nhật Đức Maria khởi đầu từ Palestine. Lễ này có nguồn gốc do việc cung hiến một thánh đường tại Giêrusalem mà truyền tụng cho là tiền thân của vương cung thánh đường thánh Anna hiện nay.

Tại Rôma, lễ Sinh Nhật Đức Mẹ bắt đầu được mừng vào cuối thế kỷ VII do các tu sĩ Đông Phương du nhập vào.